

## **K14-DE WINTERS WAREN KOUD**

De winters waren veel, veel mooier heel vroeger  
Met kerstmis lag er sneeuw, in maart was er nog ijs  
De winters waren koud maar zoveel mooier heel vroeger  
Dan was weer ons landje een prachtig schilderij

Hele dagen stond je op de schaats

Toen wist je nog van wanten

En op je kop zo'n oude bivakmuts

Die breidde dan je tante

Ik zie

Nu nog

Die koek en zopie staan, ruik nog de geur van erwtensoep en chocola

De winters waren veel, veel mooier heel vroeger  
Met kerstmis lag er sneeuw, in maart was er nog ijs  
De winters waren koud maar zoveel mooier heel vroeger  
Dan was weer ons landje een prachtig schilderij

En we maakten 's avonds op het plein een eindeloze glijbaan

Ja, dan was de vraag voor groot en klein; wie zou d'r onderuit gaan

En dan

Naar huis

Fijn om de kachel heen, soms denk ik dat ik 'em nog voel die  
winterteen

De winters waren veel, veel mooier heel vroeger  
Met kerstmis lag er sneeuw, in maart was er nog ijs  
De winters waren koud maar zoveel mooier heel vroeger  
Dan was weer ons landje een prachtig schilderij

De winters waren veel, veel mooier heel vroeger  
Dan was weer ons landje een prachtig schilderij