

71 DE STRAAT IS ZIJN WONING



TOON	TEMPO	PRESENTATIE
------	-------	-------------

MAAT	GENRE	ARTIEST	GRAD DAMEN
------	-------	---------	------------

ZANG	TEKST
------	-------

1.

Als de avond eenmaal komt, en het stads geluid verstomd
loopt een man langs de straat, de torenklok die 2 uur slaat
hij heeft nog nooit geluk gekend, het leven heeft hem niet
verwend
wat is er toch met hem gebeurd, het leven heeft zijn hart
verscheurd

REFREIN

De straat is zijn woning, de hemel zijn dak
zijn hele bezit, kan in één vuilniszak
hij is maar een zwerver, maar altijd nog mens
hij zoekt een nieuw leven al was het maar
even dat is nog zijn wens

2.

Zijn vriendje is een lieve hond ze slapen samen op de grond
op een plein onder de maan, waar de sterren altijd staan
en hij droomt weer van een tijd, zonder kou en eenzaamheid
nu slaapt hij onder neonlicht, met veel spijt op zijn gezicht

REFREIN

De straat ..

3.

een nieuwe morgen kleurt de stad, de eerste krant valt op de mat
het lijkt een heel gewone dag, die hij niet beleven mag
hij licht daar roerloos en alleen, de mensen zwijgend om hem
heen
de kleine hond tegen hem aan, zijn echte vriend is heen gegaan.

REFREIN

De straat was zijn woning, de hemel zijn dak
zijn hele bezit, kon in één vuilniszak
hij was maar een zwerver, maar altijd nog mens
hij zocht een nieuw leven al was het maar even
dat was nog zijn wens.

2x ((